

aan de heer Inguineus Const. Leurs,  
Geachte Heer, Pederodestr. 40.

Van de heer Herman van Puymbrouck heb ik vernomen <sup>en</sup> dat u zich, altans in gedachte, bezig houdt met "toerisme onder Vlaamsche mensen". Hij moet zei me dat hij u in dit verband mijn naam had genoemd, als van iemand die ook zou verlangd <sup>worden</sup> op dit gebied werkzaam te zijn, en raddde me dan me met u in betrekking te stellen, omdat ~~er~~ allicht uit wisseling van gedachten bevoorlrik kon zijn voor het denkbeeld van een V. toeristengroepering.

Ik heb het daarover geheel met hem eens, en houd me gaarne ter beschikking, al heb ik in't minst geen ondervinding op het stuk. Ik laat het aan u over te bepalen of, wanneer en waar erlk een besprekking van kunnen plaats vinden, die natuurlijk alles behalve een reys volstrekt niet als een representatieve uiting kon opgevat zijn.

Waarschijnlijk kunnen we elkaar niet persoonlijk. Ik ben het Kan u mischien. Ik ben stadsbeziende 25 jaars. Het gelik is het u van met dit vooruit te weten. In het vooruitzicht ~~zeldra~~ Het geroegen tegenwoordig van nader re Kammermaking tegenwoordig, hebben ik met de meeste ahting.

18 April 1921.

Hulpschutaris  
Het Vlaamsche Front,  
29 Vijfkapelding.

Adres: F. H. Jans H. 10. —